

Wie of wat is 'ULLR'

(spreek uit: OELER)

In het allereerste nummer van ons clubblad (de Ullr-koerier), van 1 maart 1979, hebben we al eens uitgelegd waarom ons clubblad Ullr-koerier heette. We hebben dat herhaald in het nummer van augustus 1983. We hadden in 1979 iets meer dan 3000 leden, in 1983 waren we hard op weg naar de 5000 leden, en nog wat later zaten we boven de 7000. Maar toen greep de NSkiV in en werden de toenmalige kringen verzelfstandigd en werden NSkiV leden niet meer automatisch lid van een kring.

Een aantal jaren geleden is de naam van ons blad veranderd in Skigooi Express, maar veel mensen bleven het Ullr (oeler) noemen. Tijdens de laatste ledenvergadering gingen er stemmen op om de naam Ullr in ere te herstellen. Vandaar hier nog eens het verhaal van Ullr.

De geboorte van de ski

Ull, de oermens, zakte tot zijn heupen in de sneeuw, bij zijn poging zijn hol te bereiken met een zware takkenbos op zijn rug. De winter was dat jaar vroeg gekomen, het was zwaar gaan sneeuwen en nog steeds viel de witte koude over het bos. Maandenlang had hij in zijn hol gelegen, nu had de kou hem naar buiten gedreven. Zijn houtvoorraad was opgebraakt en hij was gedwongen nieuw te gaan halen. Ull gromde diep in zijn keel bij zijn vergeefse pogingen om

vooruit te komen. Hij zakte weg in de witte massa, de sneeuw omsloot hem aan alle



Grottekening van een skiër

kanten. In zijn woede en angst grepen zijn klauwende handen naar de vijand die hem omringde, die hem vasthield en die hij niet kon uitscheuren. Zijn dof gebrul smoorde in het dikke grijze gordijn dat aan alle kanten rond hem neerdaalde, geluidloos en onheilspellend.

Woedend smet hij ten slotte de takkebos in de sneeuw. Tot zijn stomme verbazing zakte die niet weg. Toen schoot een flits van licht door zijn primitief brein. Hij rukte een paar stevige takken uit de bos en bond ze met taaie twijgen onder zijn voeten. Hij richtte zich op en stond juichend op de sneeuw. Ull had de ongrijpbare vijand overwonnen en vertrapte hem onder zijn voeten.

De ski was geboren.

Het is heel goed mogelijk dat de ski op een andere wijze ter wereld kwam, maar het zou ook kunnen zijn dat Ull

hem inderdaad heeft uitgevonden. Wij weten het niet. Zoals de uitvinding van het wiel verborgen is in de nevelen van een lang verleden tijd, zo ligt ook de eerste ski diep bedolven onder het stof der eeuwen. Wij weten alleen dat de mens zich reeds vele duizenden jaren geleden bediende van een lang en plat stuk hout, dat hij zich onder de voeten bond om zich in diepe sneeuw te kunnen voortbewe- gen.

In elk geval is Ull een soort beschermheilige van de skiërs



*Voorbeeld van een Ullr
Deze is ruim vijftig jaar oud*

geworden en daarom hebben wij hem tot beschermheer van onze vereniging benoemd.

Vooral in Oostenrijk, en dan met name in de wat oudere skiplaatsjes, kunt u nog zgn. Ullr's kopen. Dat zijn een soort sleutelhangers met een afbeelding van de skigod Ull er op. Als u zo'n Ullr van iemand krijgt en hem altijd bij U draagt, bent U beschermd tegen ski-ongevallen.

JMR