

ULLR-Nieuwsbrief

Vormgeving: Barbara

APRIL 2020

Van de redactie

Hierbij weer een uitgave van onze Nieuwsbrief.

Deze staat op de website: www.skigooi.nl.

Om de Nieuwsbrief te bekijken klik op de volgende link:

www.skigooi.nl/nieuws/nieuwsbrief.

U vindt in deze Nieuwsbrief onder andere een verslag van de wintersportreizen naar Les Menuires en Corvara en verder informatie over de overige activiteiten.

Wij wensen iedereen een veilige en gezonde voortzetting van dit roerige Corona-jaar.

We gaan er voorlopig vanuit dat we elkaar in het najaar weer terugzien.

Redactie

redactie@skigooi.nl

Vormgeving

Barbara Heemskerk

barbara@skigooi2.nl

Ledenadministratie

Frits Misset

ledenadmin@skigooi.nl

Contributiebetalingen

bankrek. NL50RABO 0315 9742 30 t.n.v.

ledenadm. Skiver. het Gooi, Hilversum

Overige betalingen

bankrek. NL64 RABO 0388 2962 08 t.n.v.

Penningm. Skiver. het Gooi, Hilversum

Website: www.skigooi.nl

Inhoudsopgave

Van de redactie	1
Bestuur	1
Boodschap van de voorzitter	2
Nieuwjaarsbijeenkomst buiten	4
Huldiging Colinda 30 jaar SneeuwFit	5
Verslag reis Les Menuires	6
Verslag reis Corvara	8
Hanny May erelid	10
Fietsweekend 2020	11
Trainingen	13
Après-ski	13
Lachen is gezond	13
Kalender	14
Commissies	14

Bestuur

Voorzitter: F.J. Misset
tel. 035-6238480
voorzitter@skigooi.nl

Secretaris: Mw. J.C. Bloemendaal
tel. 035-6910134
secretaris@skigooi.nl

Penningm.: R. Heemskerk
tel. 035-5388203
penningmeester@skigooi.nl

Van de (opgehokte) voorzitter



Bergafwaarts is de richting die de skiër ambieert. Gedreven door de zwaartekracht wil hij zo moeiteloos mogelijk 'vliegen zonder vleugels'. Een aspiratie die de mens heeft overgehouden uit het evolutiestadium, waarin hij nog een vogel was. Euforisch gaat hij zich gewichtloos voelen, als hij met weinig weerstand over maagdelijke sneeuw naar beneden zoekt. Skiërs mag je dan ook met recht wel sneeuwverslaafd noemen.

Op de morgen dat ik aan dit opstel begin is het mooi weer. Een wolkenloze hemel en weinig wind. Kortom het wordt een stralende dag. Zo'n dag geeft voeding aan optimisme.

Tijdens de skiweek in 3-Vallées van 11-18 januari waren alle dagen zo stralend mooi. Daarbij waren de pistes perfect. Wij konden ons geluk dus niet op. Vliegen zonder vleugels. Zoiets maak je pakweg maar eens in de twintig jaar mee. 'Mettre aux nues' zeg je dan op z'n Frans.

Na terugkomst kwam op 18 januari voor het eerst een bericht door, dat in China sprake was van een gevaarlijk virus. Vlak daarna werd bekend dat Wuhan was afgesloten en er reeds meerdere doden werden geteld. Wij namen het bericht voor kennisgeving aan. In China hebben ze wel vaker griep epidemieën. Het was voor ons in het westen 'een ver-van-mijn-bed-show'.

Het duurde tot 21 februari voordat duidelijk werd, dat het virus ook Europa had bereikt. Een eerste dode werd gemeld in de buurt van Milaan. Op 23 februari waren het er al vier en daarna is het hard gegaan. Voor de regio Milaan en omstreken werd halsoverkop een lockdown afgekondigd.

Van 29 februari t/m 7 maart stond onze skivakantie in de Dolomieten op het programma. Wat nu te doen? Er was een donkere wolk komen te hangen boven de reis. Op 27 februari werd een eerste besmetting in Nederland gemeld. Er werd getwijfeld. De Dolomieten waren echter niet aangemerkt als 'oorlogsgebied', dus wat lette ons skifanaten om er heen te gaan? Wel alvast ophouden met handshudden en kussen. Voorts in de elleboog hoesten en afstand houden. Met getemperd optimisme gingen wij er dus toch heen in een mooie 1eklas skibus. Slechts drie brede stoelen op een rij. Goed voor het afstand houden.

De eerste dagen was het bewolkt, maar nadat er in de nacht van maandag op dinsdag 60 cm sneeuw was gevallen en de zon zich liet zien, was de voldoening groot. Zo'n dik pak verse sneeuw maak je ook niet vaak meer mee.

Dat een nadeel ook zijn voordelen kan hebben, bleek al gauw. In tegenstelling tot vorig jaar was het opmerkelijk rustig op de pistes.

Nauwelijks Italianen te zien. Die zaten thuis opgehokt, terwijl het voor ons een genot was om in alle rust te kunnen skiën op die zachte pistes in dat mooie gebergte.

Niettemin namen de angstwekkende signalen toe. Met niet meer dan drie personen tegelijkertijd in een bolletjeslift werd de regel. Afstand houden. Kortom de sfeer werd langzamerhand meer 'infausto'. Een lid van de groep hield geregeld een temperatuurmeter tegen ons hoofd.

Op de laatste avond kondigde de hotelmanager aan dat het hotel de volgende dag ging sluiten. De hotels werden getroffen door een tsunami aan annuleringen. Het was niet lonend meer. Wij mochten gelukkig zaterdag nog in het hotel verblijven, totdat de bus ons kwam ophalen. Inmiddels overwogen ook de Oostenrijkers bewegingsbeperkingen af te kondigen aan de grens met Italië. De bus bracht ons gelukkig zonder vertraging weer thuis.

Thuisgekomen ging ik onmiddellijk vrijwillig twee weken in preventieve quarantaine. Ik moest er niet aan denken een besmettingshaard voor anderen blijken te zijn. Daarna ging het snel met de besmetting in Nederland.

Op 6 maart was er de eerste dode in Brabant. Op 15 maart, een week na thuiskomst uit Italië, ging heel Nederland in preventieve quarantaine.

Skivakanties in Oostenrijk, berucht van buitensporig après-ski vertier, alsmede de carnavalsviering rond 23 februari, zorgde begin maart in Noord-brabant voor een explosie van besmettingen.

Naar het zich nu laat aanzien, hebben de autoriteiten in Tirol om economische redenen geprobeerd besmettingen zo lang mogelijk onder de pet te houden. In de tweede week van maart werd het echter overduidelijk dat een populaire hopsa-heisasa après-ski-tent in Ischgl een grote bron van besmetting was.

Gelukkig zijn de deelnemers aan onze reizen niet besmet geraakt. Het had ook anders kunnen zijn.

Nu bevinden wij ons met ons allen in een *fatale beweging bergafwaarts*.

Echter niet op ski's 'vliegend zonder vleugels', maar meegesleurd door een lawine, die zijn diepste punt voorlopig nog niet bereikt heeft. Na 10.000 jaar is de mensheid er nog steeds niet in geslaagd hoogmoed te vermijden. Ondanks alle mooie technologische prestaties, of misschien wel mede daardoor, blijven wij lichtzinnige besluiten maken.

Persoonlijk waan ik mij weer terug in de jaren vijftig van mijn jeugd. Met weinig verkeer en weinig vertier van radio of tv. Geen gehaast. Alles lekker simpel. Maar in tegenstelling tot toen heb ik mij tot nu toe nog geen moment verveeld. Maar ja, denk ik dan, dat komt omdat wij ouderen in onze jeugd hebben geleerd gevoelens van verveling van binnenuit te bestrijden.

Rest mij de wens uit te spreken, dat wij elkaar na de zomer in goede gezondheid weer liefelijk mogen ontmoeten.

Frits Misset

Nieuwjaarsbijeenkomst bij de buitentraining

De bijeenkomst na de buitentraining kon ook dit jaar rekenen op een goede opkomst. Het weer zat niet tegen. De voorzitter heeft ons op zijn ludieke wijze toegesproken en alle goeds voor het nieuwe jaar toegewenst.

Het krentenbrood, de chocolademelk en/of de glühwein vonden gretig aftrek.

Hieronder volgt een foto-impressie van de gezelligheid.



Jubileum Colinda Olff 30 jaar SneeuwFit

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst buiten werd Colinda gehuldigd voor het feit dat ze al dertig jaar de SneeuwFit verzorgt.

Haar ouders, erelid Ted Olff en zijn vrouw Gerrie, waren natuurlijk bij dit feestelijke gebeuren ook aanwezig.

Colinda werd verrast met een beeldje, bloemen, champagne en lovende woorden.

Hieronder een foto-impresie.



Verslag skireis Les Menuires van 10-19 januari 2020



Dertien leden hadden zich ingeschreven voor de skiweek in Les 3 Vallées in de derde week van januari. De deelnemers stapten vrijdagmiddag om 5 uur tezamen met deelnemers van de groep Zwaan in de Kerkelanden in Hilversum in de de skibus. De volgende ochtend arriveerden we om 9 uur op de plaats van bestemming in Chalet-appartement Montagnettes Le Hameau de la Sapinière. Een hele mond vol. De naam betekent zoiets als berghutjes in het gehucht van het sparrenbos.

De deelnemers verbleven in twee appartementen met elk zes kamers, vier badkamers en drie toiletten. Iedereen had een eigen kamer.

Verblijf met een groep in een appartement heeft voor- en nadelen. Gezamenlijk moet gezorgd worden voor het ontbijt, dat echter wel maatwerk kan zijn. De nabijzijnde supermarkteigenaar was bereid de boodschappen aan de voordeur af te leveren. Voor het avondeten hadden wij de keuze uit dineren in nabij gelegen restaurants of zelf koken. Driemaal werd thuis gekookt door vrijwilligers, hetgeen een succes was. Het uit eten gaan was ook heel gezellig. Het heeft het voordeel dat je geheel vrij bent in het samenstellen van de maaltijd.

Het gezamenlijk verblijven in een appartement leidt tot intensieve sociale interactie. Als je om wat voor reden niet gaat skiën (geblesseerd, ziek, zwak of misselijk), dan is thuisblijven geen straf. Je vormt als het ware een groot gezin met elkaar. Dat maakt zo'n skiweek extra boeiend.

Montagnettes ligt aan de piste 'Croisette' en is dus zeer comfortabel voor de start en finish van het skiën.

Wat betreft het weer hebben we ook geboft. Het was alle dagen stralend weer. Op vrijdagmiddag ging het weer veranderen. Het heeft daarna de hele nacht gesneeuwd, een behoorlijk dik pak. En zaterdagmorgen was het opnieuw stralend weer.





Verslag skireis Corvara van 28 februari – 8 maart 2020

Sjaac Schoenmaker heeft een film gemaakt. Deze kan helaas niet op de website geplaatst worden. De inhoud van de film (tekst en shots) wordt hieronder verkort weergegeven.

We verbleven in hotel Planac in Corvara in het Dolomiti superski-gebied. Een beter startpunt om te gaan skiën is er volgens mij niet te vinden.



Op 2 maart zijn we naar het kerkje in Santa Cruss geweest boven op de piste. Een leuke route.



Geskibbood werd er elke avond. Gewonnen werd er meestal door Rob Klippens.



We zijn ook naar Cronplatz geweest. Helaas kreeg Kees daar een ongeval. Verrekte kniebanden.



Ook hebben we de steilste piste van Italië gedaan, 72 procent.

En sneeuwen kan het ook in Italië. Kijk maar, zo spring ik erin, ... want het is een mooie dag.



Door het dikke pak sneeuw moest ze de snowscooter uitgraven voordat ze weg kon met dat ding.



Op 5 maart hebben we de eerste wereldoorlog-route gedaan, (Grande Guerra). Erg mooi.



We kwamen zelfs militairen tegen die aan het oefenen waren.



En dit zijn de loopgraven waar de Oostenrijkers de Italianen in beschoten. Dit is boven bij Lagazoi als je afdalt naar de paarden.



Ook bij bewolking is de natuur prachtig.



Op 6 maart zijn we naar Alba gegaan.



En toen zat het er alweer op.



Ik hoop tot volgend jaar. Ik heb het naar mijn zin gehad en ik hoop jullie ook.

“Ik heb begrepen dat het niet de bergen aan de horizon zijn die we beklimmen, maar de bergen tussen onze oren, die van angst en zwakte en onwetendheid. En als we de top bereikt hebben, zijn ze overwonnen.” (Een eigen vertaling uit het Engels wat Royal Robbins gezegd heeft. Gelezen in het Messner museum Cronplatz.)

Sjaac Schoenmaker
Shak (op zijn Italiaans)

(Na het vertrek van de groep uit hotel Planac werd dit gesloten vanwege het Corona-virus. Voor zover bekend heeft geen van de deelnemers het Corona-virus opgelopen.)

Hanny May benoemd tot erelid

In de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten om Hanny May te benoemen tot erelid voor haar jarenlange inspanningen die ze voor de vereniging heeft gedaan.

Het bestuur, bestaande uit Frits Misset, Joke Bloemendaal en Ronald Heemskerk, heeft haar tijdens een persoonlijk bezoek dit besluit medegedeeld.

Hanny voelde zich zeer gewaardeerd en vereerd door dit besluit.

Zij kreeg als blijk van waardering een beeldje en bloemen.



Skireis Lech (op individuele basis) van 14 – 21 maart 2020

De skireis naar Lech op individuele basis is helaas vanwege het Corona-virus komen te vervallen.



FIETSWEEKEND 4-5-6 september 2020 in Arcen

Hallo fietsliefhebbers van Skivereniging Het Gooi. Het fietscomité 2020 bestaat uit Luuk van Veen en Kor Bergwerff.

Het fietsweekend 2020 vindt plaats in Arcen, in midden-Limburg vlak bij de Duitse grens. Het weekend wordt gehouden in het eerste weekend van september 2020, op 4, 5 en 6 september.

We logeren in Hotel de Maasparel (www.maasparel.nl). Het hotel is een ideale uitvalsbasis als je van fietsen, wandelen, natuur, cultuur en shoppen houdt. Het ligt op een paar passen lopen van de Maas en het centrum van Arcen.



Het hotel ligt vlakbij de Kasteeltuinen, de Hertog Jan brouwerij, Thermaalbad Arcen en Graanbranderij De IJsvogel. Door de rijke, afwisselende schoonheid van natuurgebied De Maasduinen en de ligging aan de Maas is Arcen altijd een dorp geweest dat bij veel toeristen in de smaak valt.

Hotel de Maasparel heeft comfortabele, geheel vernieuwde "Comfort" kamers, mooie terrassen, een gezellige tuinkamer en een heerlijk tuinserre waar je de dag met een royaal ontbijt begint. In het restaurant word je verwend met verrassende gerechten.

De Comfort Rooms zijn uniek wat betreft de grootte en indeling. Ze hebben een badkamer

met douche en toilet, een zithoek, een flat-screen televisie, koffie-/theefaciliteiten en WiFi.



De Maasparel heeft een gratis privéparking en een gratis afgesloten fietsenstalling met oplaadpunt voor elektrische fietsen. Gasten waarderen de persoonlijke aandacht en de Limburgse gastvrijheid.

De Maasparel heeft een gratis privé parkeerterrein en een gratis afgesloten fietsenstalling met oplaadpunt voor elektrische fietsen. Gasten waarderen de persoonlijke aandacht en de Limburgse gastvrijheid.

De prijs voor een 2-persoonskamer bedraagt € 245,- per persoon, mits de kamer gedeeld wordt door 2 personen. Als een kamer door één persoon wordt gebruikt, dan bedraagt de meerprijs € 60,-. Dat is inclusief ontvangstkoffie met vlaai. Daarna dienen alle bestelde drankjes met het hotel zelf te worden afgerekend.



Op dit moment zijn de fietsroutes nog niet bepaald, maar we denken aan het volgende:

- op vrijdag blijven we in de buurt van Arcen en gaan we een toertje maken van ca. 25 km naar Velden;
- op zaterdag is het de bedoeling dat we de grens oversteken. We proberen een leuke route te vinden naar Kevelaar in Duitsland;
- op zondag is het de bedoeling dat we de Maas oversteken naar Lottum, Grubbenvorst en/of Broekhuizen.

Jullie kunnen je aanmelden per e-mail bij Luuk: Ivanveen88@gmail.com.

Graag met vermelding van voedselvoorkeur, vegetarisch en eventuele allergieën. Graag ook vermelden of je een 1- of 2-persoonskamer wilt en met wie je de 2 persoonskamer gaat delen.



Deze gegevens zullen uiteraard strikt privé behandeld worden.

Het hotel heeft uitsluitend 2-persoonskamers. De toeslag van € 60,- is voor gebruik van een 2-persoonskamer door slechts 1 persoon. Dit geldt voor slechts een beperkt aantal kamers. Dus spoedige aanmelding is gewenst.

Na aanmelding krijg je van de penningmeester de bevestiging, tevens factuur toegestuurd. Hierop staan ook de betalingstermijnen vermeld.

Vriendelijke groet van
het fietscomité 2020

Kor en Luuk

e-mail: Ivanveen88@gmail.com



Trainingen

Beste sporters,

Het seizoen is voorbij gevlogen. Wát was het weer héérlijk om te doen.

Helaas zijn de laatste twee vervolgrtrainingen in maart door het Corona-virus komen te vervallen. Eind september beginnen we weer.

Ik zal iedereen een e-mail sturen voor aanmelding in het nieuwe seizoen.

Ik wens jullie allemaal een hele mooie zomer. Blijf lekker bewegen en blijf vooral gezond en gelukkig! Tot in september.

Lieve groet van Colinda Olff

Nordic walking, wandelen en rolskiën

Het hele jaar door kan men in groepjes deelnemen aan de volgende buitenactiviteiten.



Nordic walking en wandelen:

contactpersonen Jan Pieter Smittenaar ([mail](#) of bel 06 25167655) en Bert van Straten ([mail](#) of bel 06 22316112):

- zondag: start vanaf het St. Janskerkhof, Hilversumseweg, Laren van 9:30-10:30 uur
- donderdag: start vanaf theehuis 't Hooge Erf, Hoge Vuurseweg 11, Lage Vuursche, om 10:00 uur (snelle groep) en om 10.30 uur (anderen)



Rolskiën:

contactpersoon Jan Pieter Smittenaar ([mail](#) of bel 06 2516 7655):

- dinsdag: start vanaf diverse locaties (vanaf 9.30 uur).

Met elkaar kan men dan weer zijn best doen om de conditie op peil te houden.

Après-ski

Helaas hebben we niet kunnen genieten van de (sterke) verhalen over de afgelopen winter-vakanties. Eerst werd de après-ski avond van februari afgelast door ziekte van Henny en daarna de volgende après-ski-avond afgelast door het Corona-virus.

Wij wensen Henny beterschap en hopen dat het Corona-virus in september uitgewoed zal zijn. Wij kijken daar nu al reikhalzend naar uit.



Lachen is gezond



Karel is op wintersport geweest. Later vertelt hij aan zijn vriend: Je kunt je niet voorstellen hoe ik in die tijd mijn vriendin heb gemist. Zodra ik terug was van vakantie heb ik haar dat goed laten merken. Eerst één keer, toen nog een keer en toen nog eens.

En toen?

Toen heb ik pas mijn skies uitgedaan.



Claessens vol trots: Door mijn aderen stroomt Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands bloed.

Nou, nou, zegt zijn vriend. Dan heeft jouw moeder aardig wat pleziertjes beleefd.



Joke tegen Carla: Met welke jurk heb je eigenlijk het meeste succes bij de mannen?
Carla: Meestel met de jurk die ik niet aan heb.





Kalender

2020

03-04 Après-ski verval
04-09 Fietsweekend Arcen

Commissies

Langlaufen/Rolskiën/Skaten

Bert van Straten
Jan Pieter Smittenaar

Reizen

Frits Misset (coördinator)
Ronald Heemskerk (financiën)

ULLR nieuwsbrief/website

Ronald Heemskerk
Barbara Heemskerk